

EUTANASI

Et stort flertal af den danske befolkning går nu ind for eutanasi, - dvs. medlidenhedsdrab på mennesker ligesom på dyr.

Eutanasi kan enten ske ved at de døende selv udtaler ønsket eller ved at andre beslutter sig på vegne af en der ikke selv kan tage beslutningen.

I Holland, hvor eutanasi har været tilladt i et stykke tid - findes der allerede talrige eksempler på at forældre har bedt om at få slået deres syge børn ihjel ligesom man afliver en hund.

De skal da ikke lide mere, de stakler siger man – og så er der jo lige den sidegevist at de pårørende slipper for at få et alt for langt og ubehageligt afbræk i deres eget kreative livsprojekt.

Og med nutidens menneskesyn findes der ganske enkelt ikke længere noget argument imod eutanasi. Eutanasi er en logisk og konsekvent følge af humanisme og velfærdssamfund.

I eutanasien viser den bærende religiøse ideologi bagved velfærdssamfundet sit sande ansigt. Humanismens ansigt åbenbarer sig som dødens kolde ansigt.

Når man først –således som det sker i velfærdssamfundet - har accepteret at målet med et menneskeliv er at leve så længe, behageligt og selvrealiserende som muligt, så findes der ingen grund til at lade et liv fortsætte når der kun er en kort og frygtelig pinefuld tid tilbage.

Hvorfor så ikke også slå alle de demente ihjel, før de oplever det frygtelige tab af al identitet og bliver tomme hylstre?

Hvorfor skal børn lide med en kræftsygdom i årevis. Nej, lad os da få dem slået ihjel de stakkels hunde.

Og det er ikke spor mærkeligt at vi er begyndt at behandle mennesket som et dyr i den samme epoke hvor vi bekender os som humanister og dyrkere og menneskerettigheder, dvs. hvor vi siger at mennesket er altings mål og det højeste i verden.

Det forholder sig nemlig så viseligt, at det menneske som ophøjer sig selv til en gud, det forvandler i samme handling sig selv til et dyr. Det er ganske enkelt en grundlov for verden.

Menneske kan man kun være ved at være indsat i sit embede som menneske af en magt der står over en selv. Humanismen betyder omvendt menneskets afskaffelse og menneskerettighederne handler følgelig i virkeligheden om dyrevelfærd.

Den fanatiske kamp for dyrebeskyttelse handler vel også i sin kerne om at vi i dag så fuldstændig kan identificere os med de kære små borebiller, tudser, mink og blåhvaler – og hvad der nu ellers findes derude i naturen.

Det var også humanisten og vegetaren Hitlers logik da han med eutanasi tømte de tyske sindsygehospitaler samtidig med at han indførte den strengeste dyreværnslove verden endnu havde set.

Ja, eutansi er så sandelig velfærdssamfundets apoteose.

Den humanistiske religion samlet i et enkelt lysende symbol.

Symbolet på det menneske der ved at gøre sig selv til gud, reducerer sig til et dyr.

Godmorgen

SOGNEPRÆSTEN . STAUNING PRÆSTEGÅRD . STAUNINGVEJ 56 . 6900
SKJERN . TLF. 97 36 93 80